



Hij wil ons als zijn bondgenoten

Zien is aandacht
 Voor alles wat we meemaken.
 Het is dieper ingaan
 Op wat er in deze wereld gebeurt.
 Zien is je bewust worden
 Van de noden van de mensen.
 Het is ook zien dat onze maatschappij
 Armoede voortbrengt en in stand houdt.
 Bewustwording is met velen
 Hardop meedenken
 Om de echte oorzaken van onrecht en
 miserie
 In de wereld te ontmaskeren.

Uit Medemens 2

Vieringen komende twee weken

Zondag 12 maart

10.00 uur - Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Voorganger ds. Frans Ort.
 De eerder aangekondigde dienst in de Petruskerk kan door omstandigheden niet doorgaan.

15.00 uur - Kliederkerk in de Ontmoetingskerk.

Zondag 19 maart zijn er twee diensten:

10.00 uur - Ontmoetingskerk
 Voorganger Ds. C. Bochanen.

10.00 uur - Boskapel Laag-Soeren
 Voorganger Ds. D.A. Bos.

Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden gevolgd op internet via de website:

www.kerkdienstgemist.nl.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren>

De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>



kerkdienst
gemist.nl

Bloemen

Vorige week zijn de bloemen gegaan naar het echtpaar Huidink-van Vemden en dhr. Harry Tellinga in Dieren en mevr. Braakman in Laag-Soeren.

Komende week zijn de bloemen bestemd voor mevr. M. Kroese-Verweij en dhr. en mevr. Kaal-van den Houten.

Omzien naar elkaar

Mevr. J. Post-Hardam is al enige tijd opgenomen in Intermezzo maar is nu verhuisd naar kamer 310.

Mevr. J. Kip-Zwiers revalideert sinds kort in Liemerij, Liemerij Allee, kamer 10, Hunneveldweg 14a, 6903 ZN Zevenaar. We wensen haar een spoedig herstel toe. Meerdere gemeenteleden verblijven in revalidatiecentra. Medeleven, in de vorm van een kaart of een bezoek, zal hen goed doen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot ouderenpastor Meinie Visser.

Meinie Visser is met vakantie van vrijdag 17 maart t/m zondag 26 maart.

Voor dringende pastorale zaken kunt u in die week terecht bij ds. Frans Ort, tel. 0313-414137.

Hartelijke groet, Meinie Visser

Paasactie 2023

Het is al jaren gebruikelijk om met Pasen een Paasactie te bezorgen bij ouderen namens de Diaconie van PG Dieren en de Eusebius Parochie. Door omstandigheden kan dat dit jaar niet doorgaan, maar wel zal er door de Diaconie een attentie naar de tehuizen worden gebracht.

Namens de Diaconie, Nienke Reinders

Marktmunten voor de voedselbank

Wilt u ons weer, net als andere jaren, helpen bij het inzamelen van groene marktmunten. Deze munten krijg je wanneer je op de markt in Dieren spullen koopt. De munten willen we met Pasen graag inwisselen voor eieren, die dan bestemd zijn voor de voedselbank. Als u ze hebt, wilt u ze dan in de brievenbus doen bij ondergetekende, Harderwijkerweg 111 in Dieren.

*Met een hartelijke groet,
Annie Veldhuis (tel. 0313-414896)*

Afronding activiteiten voor asielzoekers



Vanaf 10 januari jl. zijn er ongeveer 30 vrijwilligers uit onze kerken actief geweest voor de ruim 60 asielzoekers die tijdelijk gehuisvest

zijn op de boten aan de IJssel. De uiterlijke vertrekdatum is zondag 19 maart.

Wekelijks hebben we een aantal activiteiten verzorgd, zoals schilderen, werken met vilt, diamond painting en bloemschikken. Er ging op vrijdagmorgen een groep wandelen. Daarnaast waren ook andere activiteiten zoals een bezoek aan de Ontmoetingskerk en spelletjesavonden.

Een andere groep zorgde voor Nederlandse les en daar schreef Gerda Pluymert het volgende over:

“Wat een lastige taal, dat Nederlands!
Zeker als je gewend bent aan het Arabische schrift. Je schrijft en leest van rechts naar links, de letters zien er heel anders uit. Je hoort klanken die je nog nooit hebt gehoord, laat staan dat je die kunt uitspreken. Dit is nog maar een greep uit de taalissues waar de deelnemers aan de taallessen tegenaan lopen.

Op donderdagochtend hebben twee begeleiders lesgegeven aan een kleine groep.

Op vrijdagmiddag om 15.30 uur zaten we met vier of vijf begeleiders klaar voor een grotere groep. Verdeeld over twee grote tafels op een van de boten vormden zich twee groepen. De groep deelnemers bestaat uit 15 à 18 mannen, vrouwen, jongeren uit voornamelijk Syrië, Somalië en Eritrea. Met behulp van handen, voeten, afbeeldingen en Google translate hebben we met elkaar gecommuniceerd.

We hebben elke week een thema gekozen, vaak in overleg met de deelnemers. Kennismaken, de weg vragen, cijfers en tijd, dagen en maanden, seizoenen en de kenmerken daarvan, het weer, werk en beroepen, dieren, vraagwoorden, tegenstellingen, humeur en gevoel, etc. Bij die thema's hebben we werkbladen gemaakt en werkvormen bedacht, waarbij we ons hebben gericht op mondelinge communicatie.

Natuurlijk verbind je je met deze mensen. Dit project is voor ons inmiddels afgerond. Voor de deelnemers nog lang niet, zij hebben nog een lange weg te gaan. Hun leven en hun dromen staan in zekere zin on hold. Wij hopen met hen dat ze weer op een plek terecht komen waar ze welkom zijn en dat ze zo snel mogelijk hun leven

kunnen oppakken en hun dromen mogen dromen”.

Het was fijn om met gemeenteleden van beide kerken in het Samen..Gaan proces deze activiteiten te organiseren. Ook wij hebben er veel van geleerd.

Brian Colen en Hetty Plantinga

Komende activiteiten Werkgroep Kerk in Actie

Het thema voor dit jaar luidt: 'Uit liefde voor jou'.

Realiseren Stille tuin

Wie wil ons helpen een Stiltetuin te realiseren bij de Ontmoetingskerk in Dieren? Hierover was al meer te lezen, inclusief voorstel indeling tuin. Wil je meewerken aan de aanleg/onderhoud van de tuin of heb je bruikbaar materiaal, dan graag contact opnemen met Adrie van Heerden, 06-12666186.

Wanneer er onvoldoende draagvlak is kan dit project helaas niet doorgaan.

Dus: een goed idee? Doe dan mee!

**kerk
in actie**

Paasgroetenactie voor gevangenen

Als kerken hebben wij meegewerkt aan de paasgroetenactie t.b.v. gevangenen. Wij hebben ruim 55 geschreven kaarten kunnen doorsturen naar het landelijk bureau van Kerk in Actie; zij zorgen voor doorzending naar de gevangenen. De reacties van gevangenen zijn soms ontroerend; zij voelen zich door deze groeten gekend en niet alleen. Een waardevolle actie om aan mee te werken.



Koffiestop op dinsdag 4 april in de Ontmoetingskerk

Onder de vlag van de Raad van Kerken Veluwezoom vinden jaarlijks in de 40-dagentijd

drie vesperdiensten en de 'Koffiestop' plaats, georganiseerd door MOV ('Missie Ontwikkelings-samenwerking en Vrede) van de Eusebius Parochie en de werkgroep Kerk in Actie Dieren-Spankeren e.o.



Dit jaar organiseert de Werkgroep Kerk in Actie Dieren – Spankeren e.o. de 'Koffiestop'. Aansluitend op de vesperviering op dinsdag 4 april 2023

om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk bent u welkom bij de 'Koffiestop'.

Onder het genot van een kopje koffie krijgt u uitleg en achtergronden bij het project waar we voor collecteren: FPT in Colombia. FPT is een stichting die kinderen en jongeren in de volkswijk Patio Bonito, Bogota, dagelijks een warm thuis biedt na afloop van school of werk. Kinderen ontmoeten er andere jongeren, kunnen er hun huiswerk doen, maar ook workshops en cursussen volgen. FPT helpt de kinderen en jongeren zo om weerbaarder te worden en sociaal vaardiger, en wijst een weg



naar regulier werk. Hard nodig in een wijk die bol staat van geweld en uitbuiting. Ons gemeentelid Ellen Bollen zal de toelichting verzorgen en is ook benieuwd naar uw vragen. Ze komt voor haar werk geregeld in Colombia en is 4 april net enkele dagen terug. Ze heeft ons verzekerd dat ze deze keer opnieuw zal proberen even bij het project langs te gaan en nieuwe verhalen van daar mee te nemen van de kinderen en jongeren die ze er spreekt.

De werkgroep Kerk in Actie Dieren-Spankeren e.o. organiseert activiteiten, waarbij de opbrengst voor dit belangrijke project in Colombia bestemd is.

Een hartelijke groet, namens de werkgroep, van
Ria van Voorst, publiciteit, tel.413010/e-mail
v.voorst1@kpnplanet.nl

Vrijdagmiddaggebed

Vrijdag 17 maart om 15.00 uur wordt er een middaggebed gehouden buiten bij of binnen in de Boskapel in Laag-Soeren, geïnspireerd op het middaggebed in Taizé. In de stilte hoor je het suizen van de wind... Een moment om tot je zelf te komen en tot de ander. Kom je ook?

Er is een vraag gekomen naar wat het nu precies is, dat middaggebed. Hierbij wat meer informatie.

Taizé is een dorpje in Bourgondië in Frankrijk. De protestantse Roger Schütz is daar een klooster begonnen. In Taizé ga je drie keer per dag naar de kerk, 's morgens, 's middags en 's avonds. Het middaggebed is het eenvoudigst en bestaat uit het zingen van liederen gemaakt door de broeders, die vaak herhaald worden, een Bijbellezing en voorbeden en 10 minuten stilte. Het herhalen van de eenvoudige tekst van de liederen geeft eigenlijk een bedding, waar het gebed doorheen stroomt. Het middaggebed in de Boskapel bestaat dus ook uit het zingen van liederen, lezen van een korte Bijbeltekst die bij het middaggebed in Taizé wordt gebruikt, stilte en voorbeden. Het gebed duurt een half uur. Je gewone ritme van doorhollen wordt doorbroken. Je hebt de kans om tot je zelf en/of tot God te komen.

Meer informatie bij: Ariëne Scholten 0313-450007/ [06-30255560/a.scholten@xs4all.nl](mailto:a.scholten@xs4all.nl)

Van harte welkom bij de Stiltekring!

Op zondag 19 maart 2023 houden wij weer onze maandelijkse Stiltekring vanaf 14.00 uur op het Stationsplein, bij het busstation in Dieren. Wij staan dan stil bij de (oorlogs-)slachtoffers in Oekraïne en in andere landen wereldwijd. De stiltekring wordt georganiseerd door de werkgroep Stiltekring/de Ambassade van Vrede, Afdeling Dieren/ Ellecom.

Werkgroep Gemeentecontacten

Van donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 komen leden van onze partnergemeenten Berlin-Niederschönhausen en Wrocław naar Dieren.

Maandag 13 maart a.s. bespreken we, als onderdeel van het thema CRISIS, de vraag: Hoe bevorderen we tussen mensen meer onderling vertrouwen, verbinding en weerbaarheid. Ook u kunt op 13 maart meedenken over dit onderwerp.

Voor meer informatie:

Secretariaat Werkgroep Gemeentecontacten
Jan Brouwer, tel.: 0313 420396
e-mail: brostro@hetnet.nl

**Doe op je eigen plek waar je goed in bent.
Al die kleine goede daden bij elkaar
maken de wereld overweldigend beter.**

Desmond Tutu

Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk 22-3-2023 opsturen naar samengaan.dierenspankeren@gmail.com.



Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via samengaan.dierenspankeren@gmail.com